



er was eens een **SPROOKJE** IN GROEP 3/4



In deze sprookjesachtige tijd van het jaar werken wij in groep 3 vanuit Veilig Leren Lezen in kern 5 over sprookjes. We hebben verschillende sprookjes gehoord en gelezen. Een van de sprookjes was 'Het meisje met de zwavelstokjes'.

Het meisje met de zwavelstokjes

Het verhaal gaat over een arm meisje, dat zwavelstokjes verkoopt op de laatste dag van het jaar. Omdat ze die dag niets verkocht heeft, durft ze uit angst om straf te krijgen, niet naar huis toe. Ze steekt één voor één de zwavelstokjes aan om zich te warmen. Dan ontdekt ze in het licht van de vlammetjes de prachtigste dingen: een gedekte tafel, de mooiste kerstboom die ze ooit gezien had, prachtige sterren en tot slot ziet ze haar overleden oma, die haar zo dierbaar was. Ze sterft die nacht van de kou, maar met een glimlach op haar mond, omdat ze zo gelukkig is dat ze met haar oma mee mocht.



Na een gesprekje over waar de kinderen heel gelukkig van worden

om te zien in het licht van de vlammetjes, zijn ze aan de slag gegaan om dit te tekenen. Groep 4 deed ook gezellig mee. Zij hebben de mooie gedachten mee naar huis genomen en zijn met carnaval aan de beurt om in het nieuwsblad te staan.









Wij wensen jullie vele gelukkige momenten in 2016 !

Einde